

## **BROOIKENSDAG REET ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016;**

*Verslag ten velde van en door Urbain Luytens*

Jos pas terug uit verlof zag het wel zitten om mee te gaan alsook Kris.

Geen probleem enkel onze leuze aangepast. "Solden bij de Rijkswacht; 2 bestellen 4 krijgen"

Om 11.00 uur werd door de Limburgse prominenten het startschot gegeven van "Limburg zend zijn zonen uit"

Bij aankomst in het dorp werden we verwelkomd met een reuze spandoek

WELKOM IN MIJN REET , We voelden ons dadelijk welkom in dit vreemde dorp al bleek later dat dit spandoek gemaakt door de nonnen in de jaren 60 diende om de nieuwe pastoor te verwelkomen.

Wij werden dadelijk verwelkomt met de nodige drank om het stof van de verre reis door te spoelen.

Dan werden we begeleid naar de papschool alwaar we ons konden in tenue zetten. We konden rekenen op de hulp van de meid van de baron om ons met moeilijke onderdelen te helpen.

Dan wilde we onze taak beginnen maar moesten eerst ons lunchpakket in ontvangst nemen. De boerenstiel is zeer zwaar en die mensen kunnen zeer goed eten en drinken. Wij moeten meer oefenen want we deelde het met de stroper en liefvallige schooljuffrouw en we konden er nog enkele uitnodigen.

Dan de instructies in ontvangst genomen, de dienstorders doorgenomen en REET kon zeker genieten van een (twijfelachtig) rustige namiddag.

We verkende ons deel van de straat, begroette de melkboer met hondskar. Deze man was schrijver van een boek over de hondskarren.

Het leuke was dat wij dit boek in de voorbereiding hadden gebruikt om de wetteksten en noden van de hond te kennen.

Dan kwamen wij in de living waar de jenever rijkelijk aanwezig was. Daarnaast de winkel waar we later de ijking moesten nazien.

Langs vele kramen en uitleg aan de bezoekers kwamen we aan de kerk.

Daar zat de swif (kerkordehandhaver) met zijn handen waar normaal haar is.

Bij het zien van het peloton goed gedrilde Rijkswachters klaarde zijn gezicht op. Het bleek dat telkens voor de dienst een groep socialisten voor de kerk kwam betogen en vroeg om hen te verwijderen, alsook de bedelaars die in het portaal kwamen bedelen.

Deze bedelaars bleken in eerste instantie nogal hardleers te zijn in het opvolgen van bevelen. Nadat wij ook hardleers waren kwam er merkkelijk verbetering in en wisten zij waar de grens was. Spijtig dat we dit dialect niet machtig waren want we denken dat het mooie zinnen waren die ze ons toeriepen.

Toen kwamen de socialisten opdagen. Plots waren ze er en ook overal. Het waren juist vliegen, sloeg ge er ene dood dan waren er 2 andere.

Het bevel kwam om ze af te voeren in ijltempo. Toch echt spijtig dat we de taal niet kennen want het zijn lieve mensen denken we.

Na de nodige schermutselingen en achterlating van kapot materiaal en kledingstukken was het kerkplein vrij.

We hebben het in de korste keren verkeersvrij gemaakt zodat de zwendelzwaaiers en turnsters hun ding konden doen.

En wie kwam ons daar begroeten, jawel onze grote baas. Met zijn heel gevolg minister Jan Jambon en de burgemeester van Reet.

Daar we elkaar reeds hebben ontmoet is het vormelijke niet echt nodig. Dag Jos , Kris, Henri en Urbain. Wij dan, Dag jan. Nog even samen op de foto en hij begreep dat we het te druk hadden om de ganse namiddag samen door te brengen.

Om alle streken en grappen te vertellen moeten we toch eens een dagje samen zitten.

Enkele hoogtepunten;

Op de kermis gingen we even goedendag zeggen tegen de lokale politiediensten en een babbeltje slaan.

Op de terugweg komen we langs een schietkraam en als goede rijkswachter vragen we aan het meisje achter de toog of we een blik op haar wapenvergunning mochten werpen. Ze verstond ons blijkbaar niet goed want ze werd bleek er riep Paaaaaaaaaaaaaaaa kom eens.

Pa kwam en zei dat hij geen wapenvergunning nodig had. Aan de hand van artikels uit het wetboek begon hij ook te twijfelen en met het vele werk dat dit met zich meebrengt hebben we een overeenkomst gemaakt.

Wij kregen een 30 tal kogels en mochten een oefensessie inlassen. Daar dit in het belang van de dienst was hebben we dit toegestaan.

Henri en Kris misten nog wat ervaring en zouden dit doen. We wezen Henri op de mooie prijzen die men kan bekomen. Deze waren uitgesteld boven in de kraam. Henri laadt zijn geweer richt naar boven, schiet en een aantal hoofdprijzen donderen naar beneden. Jos en ik hebben 15 minuten staan uitlachen aan de paardenmolen terwijl Henri instructies gaf hoe een schietkraam werkt.

Dan verder langs de café's voor de alcoholcontrole we deden dit met groene ballonnen, de stroper arresteren (gene simpele), de hondenkar met afgeroomde melk, valse gewichten, voedsel ongeschikt voor consumptie enz. teveel om op te noemen. Reet zal nog lang lachen met onze fratsen. De toekomst van de Rijkswacht is terug verzekert, we hebben er zeker een honderdtal aangeworven

Tot onze verwondering was de dag voorbij. Tot binnen 5 jaar in leven en welzijn. Veel dank bekomen van de organisatie en vernoemd in de programmabrochure en weer een denderend interview gegeven op ATV waarvan we s'avonds reeds telefoontjes van kennissen kregen.

We hebben de Rijkswacht weer tot leven gebracht in Reet en dat zullen ze nog enige tijd bespreken. Groetjes van iemand die blij is dat hij erbij mocht zijn.

Dank aan Dirk voor de nodige wetteksten en info.